



Een nieuw jaar vol vertrouwen?

Het jaar is bijna voorbij. Voor de een verliep 2024 voorspoedig, voor een ander was het een rampjaar door persoonlijke of zakelijke problemen. Er zijn mensen die geloven dat je geluk kunt afdwingen of dat je kunt strijden tegen een ziekte. Persoonlijk geloof ik daar niets van. Het leven heeft zijn ups en downs en de (levens-)kunst is om daar zo goed mogelijk mee om te gaan.

Leer van je fouten, vraag mensen om je te steunen in moeilijke tijden en geniet met volle teugen als het goed gaat met jou en je geliefden. Want de tijd gaat snel en je leeft maar één keer. Als je oudere mensen vraagt naar hoe hun leven is verlopen dan is er één ding dat hen verbindt: de tijd is als zand door hun vingers geglipt.

In de politiek gaan we slordig om met tijd. We denken dat we alle tijd van de wereld hebben. We worden het niet eens over locaties voor betaalbare appartementen voor jongeren of hofjes voor senioren. We laten mensen veel gesprekken voeren voordat we ze hulp aanbieden. We laten ondernemers aan allerlei regeltjes voldoen voordat ze een plan kunnen verwezenlijken. Ambtenaren kunnen daar overigens niets aan doen, die volgen gewoon de regels die door de politiek zijn goedgekeurd en complex en tijdrovend zijn.

Onze fractie gunt alle Westlanders een politieke arena waarin meer vertrouwen wordt gesteld in mensen en minder wordt gekeken naar regels. Dat scheelt veel ergernis en tijd.

Wij wensen u en jou gezegende, zalige en gezellige feestdagen toe.

Jenny Vermeer – de Smit
jenny@cdawestland.nl