



Slapeloze nachten of kansen pakken?

Als kind struinde ik tijdens familiebezoek af en toe rond bij een paar bedrijfspanden. De avond ervoor lag ik alvast wat te woelen in bed, want ik vond het er best spannend. Sinds kort lig ik weer af en toe wakker over dat stukje Westland.

Het is inmiddels een "posie trug", maar de panden zijn er nog altijd. Met die locatie in gedachten schreef ik een voorstel, in de taal van raadsleden "een motie". Daarin stond de oproep om meer werk te maken van het omvormen van oude bedrijfslocaties binnen de dorpskernen naar mooie woonplekken. Niet op de gewone bedrijfsterreinen, maar op de plekken waar verouderde bedrijfspanden staan die rondom door woningen zijn ingepakt. De motie werd gelukkig door de hele gemeenteraad omarmd. Dat was een mooi begin! Inmiddels zien we her en der mooie voorbeelden.

Vorige week mocht ik aanwezig zijn bij de presentatie van het nieuwbouwplan voor appartementen op die locatie uit mijn jeugd. Gelukkig geen "model schoenendoos", maar een fraai complex, met de sfeer van een woonhof, vooral geschikt voor ouderen die eindelijk eens willen doorstromen.

Maar waarom dan toch nachtelijk gewoel? Omdat ik hoop dat we straks vooral de kansen zullen zien, met elkaar in gesprek gaan tijdens de inspraakperiode en wegblijven van bezwaren. Het niet nodeloos jaren gaat duren voordat de eindstreep in zicht komt, in het belang van onze woningzoekende inwoners. Laten we daarvoor gaan!

Wij horen graag wat u vindt!

Jaco Eeltink
jaco@cdawestland.nl